

Vädereö

VÄDERÖS REDAKTION



MARIA AHLBECK
REDAKTÖR & SKRIBENT



ELIN ANDERSSON
REDAKTÖR & SKRIBENT



JOEL WAHLQVIST
QRATOR



DANIEL SÖDERBERG BRAVO
SKRIBENT



JÖRGEN PORATH
SKRIBENT



CHRISTINA WADSTEN-MALM
SKRIBENT



ELISE DELA
FOTOGRAF



TADAS PASKEVICIUS
FOTOGRAF



ESTER ÅKESSON
LAYOUT

ANSVARIG UTGIVARE
LENA SEPPONEN

UPPLAGA
2023

OMSLAGSBILD
TADAS PASKEVICIUS

TRYCK
EXAKTA PRINTING

KONTAKT
NOTARIE@HALLANDSNATION.SE



EN HÄLSNING FRÅN REDAKTÖRERNA

Hallands Nations ordspråk är "De é Kärlek". Det är något som vi har haft för varandra genom hela vår vänskap. Vi, Maria och Elin, lärde känna varandra genom att vi var engagerade i samma utskott på V-sektionen, Elin som fotograf och Maria som Art Director. Det arbetet har lagt en stabil grund som vi har utnyttjat i arbetet för denna tidningen. Att ingen av oss vet hur man bygger en mening är en annan historia. Men nog om oss!

I denna termins upplaga kan man, om man vill, se ett tema som präglas av jubileum och arv. När 95-årsjubileumet hölls var det inte bara det förgångna som firades, utan också en försäkran om att fortsätta vara den stolta nation vi är i många år till. Detta blir tydligt i Daniel Söderberg Bravos otroliga tolkning av jubileumskvällen på sida 8. Senare i tidningen blickar Christina Wadstén-Malm, inspectrix emerita och hedersledamot, samt Jörgen Porath, styrelseledamot i HNV, tillbaka på gamla anekdoter och berättar om studielivet innan vår egen tid.

Vi har också skrivit om den ära det var att få bjuda på middag och samtala med nutida Hallands-legenden Assar Zätterström. Dessa berättelser illustrerar på ett tydligt sätt hur viktiga och långlivade gemenskaper och verksamheter som Hallands Nation kan ha, även efter avslutade studier.

Efter alla dessa sentimentala texter avrundar vi med lite lagom hjärngympa i form av ett självvärderande quiz och ett korsord. Trevlig läsning!<3

De é Kärlek!

Era redaktörer, Maria Ahlbeck och Elin Andersson

Text: Maria Ahlbeck & Elin Andersson
Foto: Hedda Palmstierna

INNEHÅLL

03.....	En hälsning från redaktörerna	10.....	Nationens lokala guide
04.....	Quratorn har ordet	12.....	Väderös Skoj sida
06.....	Lär känna de nya Quratelarna	14.....	Nedslag i minnen från en sann vän av Hallands Nation
08.....	Hallands Nation 95 år	15.....	O, gamla klang och jubileumstid



QURATORN

HAR ORDET

Kära medlemmar av Hallands Nation,

När jag nu sätter mig ner för att skriva min sista sida i Väderö, blickar jag tillbaka på året som har gått. Hur kan tiden ha gått så fort? Det känns som att det inte alls var särskilt länge sedan jag skrev om förväntningarna inför Kvalborg, Tandem och allt annat som våren hade att erbjuda. Nu har höstlöven börjat falla från träden, och mitt år som Qurator lider mot sitt slut.

I min förra Q-spalt lovade jag att vi under Tandem skulle visa Lund vilken som är den mest taggade förmannakåren. Nu, med ännu ett Supporterpris i hamn, vill jag påstå att vi lyckades med bravur! Det börjar bli svårt att hålla räkningen, men jag tror att det är det sjätte priset i ordningen. Jag skryter ofta om allt det ni förmän lyckas åstadkomma, över ert fantastiska engagemang och över ert osvikliga kärlek till nationen. Men att få se hur Hallands Angels oavbrutet stöttade och peppade varandra hela vägen fram och tillbaka till Göteborg, det var minsann en upplevelse utöver det vanliga!

Det största som hänt under året var självklart nationens 95-årsjubileum. Lunds yngsta nation har blivit ett år äldre, vilket firades med pompa och ståt på anrika Örtofta Slott. Eller ja, rättare sagt på det nästan lika anrika Slottsmagasinet bakom Slottet... Men det blev inte desto mindre ett stort firande! Maten, stämningen, efterfesten, ja allt var på topp! Min personliga höjdpunkt från kvällen var dock att få damma av fiolen och ackompanjera vår inspector Johan till den irländska klassikern "Molly Malone". Johan, det var sann ära och ett minne för livet!

Det har varit ett otroligt privilegium att få företräda allas vår nation under det året som har gått. Jag har fått lära mig saker jag aldrig trodde jag behövde kunna, men framför allt har jag fått omge mig med helt fantastiska människor! Ty, även om jag som Qurator haft ett ansvar att ta hand om nationen och dess medlemmar, är det egentligen Hallands gemenskap och kärlek som har tagit hand om mig.

När jag nu skriver de avslutande raderna är det svårt att inte överrumplas av sentimentalitet, nostalgi och en viss motvilja att lämna det här otroliga året bakom sig. Men trots känslan av vemod måste jag erkänna att ser jag fram emot att lämna stafettpippen vidare och sälla mig till skaran av quratorer emeriti.

De é Kärlek!

Joel Wahlqvist, Qurator



Lär känna våra nya Quratelare!

Hur hittade ni till Hallands nation?

Dustin: Två av mina vänner var förmän på nationen och, efter en väldigt lång tid, lyckades de få mig att jobba med dem i klubben. Jag tyckte att det var roligt att jobba så efter det sökte jag till slabbförman VT20 och blev det!

Hedda: Ungefär på samma sätt som Dustin, det var genom att mina kompisar var aktiva och bodde här, och sen hade jag turen att få flytta in på huset. Sedan dess har jag varit fast!

Bästa minnet på Hallands?

Dustin: Tandem 2023 var otroligt, men jag tror att Bockbalen 2022 när jag var marskalk fortfarande är mitt bästa minne. Det var ett grymt gäng marskalker med en oförglömlig eftersexa.

Hedda: Det måste nog vara Bockbalen 2022! Det var den första riktigt stora festen efter pandemin och min första bal på Hallands, så det är något jag verkligen kommer att komma ihåg. Speciellt eftersom jag fortfarande har ett ärr på benet från rullskridskorna på eftersläppet!

Det är hög tid att lära känna de nyaste tillskotten i Hallands Quratel!

Vilka är ni och vad gör ni på nationen?

Dustin Lindner Daii: Jag heter Dustin, är 23 år och kommer från Malmö. Jag är Proquator ekonomi, eller Pqe, vilket innebär att jag är ekonomiansvarig på nationen.

Hedda Palmstierna: Mitt namn är Hedda Palmstierna, 23 år och jag är uppvuxen i både Lund och Stockholm, och jag sitter som notarie.



Vad är det bästa med att sitta i quratelet?

Dustin: Att ständigt få träffa och samarbeta med förmän samt väldigt kul att vara med andra quratelare!

Hedda: Att få ge sitt allt till nationen som har gett mig så mycket! Sen är det också jättekul att få lära känna så många nya roliga personer.

Vad är planen efter ert år som heltidare?

Dustin: Hitta ett riktigt jobb! Jag blev färdigexaminerad förra terminen.

Hedda: Jag tog min kandidatexamen i ekonomi precis innan jag gick på som notarie så min plan är att läsa min masterexamen efter quratelåret.

Hur ser en utekväll med quratelet ut?

Dustin: Börjar alltid med förfest och good vibes, sen beror det mycket på vad man ska göra. Om man ska till Metro, eller till en bal, eller qurateläsa. Allt kan hända under kvällen!

Hedda: Haha, kvällen brukar börja med att jag kommer försent till förfesten och sluta med att jag är sist kvar på festen. För det mesta brukar vi hamna i baren och dricka fernet, vilket inte ens är så gott...

Vad har ni för planer för verksamhetsåret?

Dustin: Att se till att nationens ekonomi fortsätter gå väl detta året samt ge goda förutsättningar till nationens framtida ekonomi så att våra aktiva kan ha ett fortsatt värdefullt engagemang.

Hedda: Mitt största fokus är att forma posten som heltidsnotarie. Jag är ju den första på ett tag så mitt mål är att kunna lägga en grund för framtida heltidsnotarier. Sen vill jag verkligen satsa på marknadsföring och att få Hallands att bli ett ställe där precis alla studenter vill hänga.

Vad ser ni fram emot mest under quratelet-året?

Dustin: Våra stora events nästa termin, Bockbalen, Kvalborg och Tandem dyker direkt upp som något man ser fram emot att genomföra och delta i. Utöver det ser jag allmänt fram emot att ha mer tid med förmannakåren.

Hedda: Svår fråga, finns så mycket jag ser fram emot! Men måste jag välja blir det Bockbalen till våren!

Snabba frågor!

Drömartist på Kvalborg?

Dustin: Timbuktu! **Hedda:** Håkan Hellström

Favoritbunker (på Hallands)?

Dustin: Valhall **Hedda:** Slabbet

Häftstickare eller pappersplastbehållare?

Dustin & Hedda: Pappersplastbehållare.

Topp 1 karaokelåt på fredagspub?

Dustin & Hedda: Mr. Brightside

Antal nachotallrikar i veckan?

Dustin: : 0,5 **Hedda:** 7

Favorit ö?

~~Dustin:~~ svarade fel. **Hedda:** Hallands Väderö såklart!



“Hitta ett riktigt jobb!”

Text: Maria Ahlbeck & Elin Andersson
Foto: Elise Dela



Vad vore väl ett Hedvigille på Örtofta slott? Jo, en kväll fylld med spex, vänner och massvis med kärlek. Hallands nation hade väntat i 95 långa år på att få fira att det gått just 95 år sedan man slog sig loss från Göteborgs nation och som vi firade det! För er som var otursamma nog att gå miste om denna historiska kväll, ger jag nu er en ödmjuk gästs upplevelse av detta 95-års jubileum. Häng med!

I motsats till den allmänna uppfattningen så gick startskottet för jubileumskvällen inte på kvällen. På morgonkvisten samlades nämligen en tapper skara hallänningar i Tunaparken för att tävla i en svettig femkamp: Hedvigspelen! Grenarna bestod av stangstörtning, dragkamp, norsk julafton, spikduell och avslutningsvis en säcklöpning. En stor eloge ska riktas till nationens spårtekniker och deras funktionärer som anordnade spelen. I sann spårtekniker anda var de såklart upplådda i frack. Tyvärr verkar ingen ha något minne av vem som vann själva spelen, men spårteknikerna hälsar att alla lag gjorde bra ifrån sig!



Stangstörtarna på de traditionsenliga Hedvigspelen



Jubileumskvällen tog sedan en paus tills det blev just kväll. En förväntansfull samling gillegäster möttes utanför nationens lokaler på Thomanders väg 3. Där blev vi upphämtade av bussar som tog oss till Örtofta slott. Eller ja, nästan. Bussarna släppte nämligen oss en bit från själva slottet och vi fick promenera sista biten, men det hjälpte bara till att bygga upp spänningen ännu mer.

När vi väl anlände till Örtofta slott fick vi ett varmt välkomnande av nationens sexmästeri som hade slitit hela dagen med att förbereda sittningen. Efter att vi gäster bjudits på en fördrink och en chans att knäppa några bilder i de imponerande skinnsofforna, satte vi oss alla till bords. Kvällen till ära hade sexmästeriet förberett en matkomainducerande tre-rätters måltid. Förrätten bestod av en jordärtskockssoppa med gräslöksolja, rotfruktschips och baguette. Till varmrätt serverades ryggbiff med pumpapuré, kantarellsås, picklade äpplen från inspectorns trädgård, grönkålschips och rostade hasselnötter. Sist och också minst så bjöds vi på en tiramisu med kanderad apelsin till efterrätt. Maten var

så pass god att en grupp gäster smög sig in i köket för att sno en andra och tredje portion. Om man var törstig kunde man bege sig till baren och köpa en Halländsk fläderdrink. Men nu får ni inte tro att vi endast satt och åt och drack där hela kvällen. Långt ifrån!

Kvällens underhållning leddes av radarparet Isa Vigren och Olof Gilland. Med varm hand ledde de oss genom kvällens tal, spex och sånger. Vi fick lyssna på Qurator Joel Wahlqvists tal om hur det egentligen gick till när Hallands nation bröt sig loss. Tydligt användes INTE stridsvagnar till ändamålet. Vi fick även lyssna till tal av våra kära vännationer Västgöta Nation i Lund, Gotlands Nation i Uppsala och Kymenlaakson Osakunta i Helsingfors. I äran av detta

95-års jubileum fick vi även lyssna till ett par visa ord från Proinspector Lena Sepponen och HNV:s styrelseordförande Kajsa Sigfridsson Clauss. Joel gjorde repris senare under kvällen som ackompanjerande fiol till nationens Inspector Johan som framförde den irländska sången Molly Malone. Förutom att vara ett enastående uppträdande fick de även hela sittningen att sjunga med. Det var ett riktigt "större än livet"-ögonblick!

Efter att sittningen avslutats dök bussarna upp för att varsamt köra oss tillbaka till nationens lokaler. Denna gång utanför själva slottets dörrar. Tur det, annars hade många gäster försvunnit i den skånska landsbygden. Väl hemma på Hallands Nation hade sexmästeriet återigen hunnit dit före oss, denna gång för att göra klubben redo för 240 festsugna gäster. Det lilla jag minns från eftersläppet var att det var svettigt och magiskt. Höjdpunkten var klart när Hallands Nations Husband tog över scenen och eftersläppet fullkomligt exploderade i extas. Som tur var hade de lärt sig från vårens Bockbal och satt stängslena på ett behörigare avstånd från gästerna. Höjdpunkten på höjdpunkten var när bandet spelade Shoreline. Varför? För att jag är övertygad att det var mina "SPELA SHORELINE!"-rop som inspirerade bandet.

Och det var det! Eller ja, för vissa kan väl natten ha fortsatt på någon dimmig korridorifest på huset. Men det är bara ett hypotetiskt scenario. Självt hade jag en



hejdurande dag och kväll som jag sent kommer glömma. Mycket tack vare att jag fick dela den med mina kära vänner på Hallands Nation. Sist vill jag rikta ett stort tack till sexmästeriet och alla andra som gjorde Hallands Nations 95-årsjubileum till det fantastiska jubileum det blev. Massvis med guldstjärnor till er.

Nu sätter vi sikten på 100-årsjubileum närmast. Jag har redan ställt in mitt alarm på länksläppet. Ses där!

Text: Daniel Söderberg Bravo
Foto: Tadas Paskevicius

Hallands Nation 95 år



De tappra sexmästarna och deras jobbarlag under 95-års jubileumets sittning



Hallands Nations Husband under deras spelning på eftersläppet

NATIONENS LOKALA GUIDE

Assar Zätterström

En ruggig höstdag satte jag mig på cykeln och vallfärdade till Ica Tornet för inköp av råvaror till en Pasta Carbonara. På vägen dit cyklade jag förbi ett antal matbutiker men valde att fortsätta min färd, för Assar Zätterström har gett målet fem av fem stjärnor på Google Maps. I hans recension av Ica Tornet nämner han det bra utbudet och den trevliga personalen, en kombination som visade sig stämma och med det var förutsättningarna för kvällens middag goda.



Assar provsmakar maten på 95-års jubileumet

Recensionen på matbutiken är ett av Assars många bidrag som Local Guide på Google Maps. Där har han publicerat 80 recensioner och drygt 22 000(!) bilder som har visats nästan 190 miljoner gånger, ett faktum som han själv var ovetandes om och lite lätt generades över när det nämndes under middagen. Hans enorma bidrag hade kunnat ta honom hela vägen till Kalifornien då Google bjöd in till konferens för utvalda Local Guides. Baksidan av erbjudandet var dock att de utvalda själva fick stå för resekostnaden vilket satte käppar i hjulet för Assar vars enda inkomst var vårt kära studiemedel. Ryktet om att Google skulle flyga ut honom till Silicon Valley är därmed dementerat.

Med tanke på den mängd bilder som Assar publicerat kommer det inte som en chock att hans första förmannapost på Hallands Nation var fotoförman under våren 2020. Den största motståndaren till att börja engagera sig var han själv men efter påtryckningar från kurskamraterna Albin Broman och Märten Petersson sökte Assar motvilligt posten och fick den. Några månader senare var dock motviljan utbytt till passion och han sökte återigen posten som fotoförman och blev kvar i ett helt år till. Samtidigt som Assars engagemang tog fart på riktigt gick flytt-lasset från Höör till Norra Tvåan och med det fanns en ny hyresgäst på Hallands Nation.

Resan på nationen rullade vidare som Spårteförman där han tillsammans med Albin tog posten till nya höjder. De ökade antalet Spårtevenemang och jobbade starkt med att Hallands Nation skulle vara den nation som förknippas med sport. Trots alla fantastiska minnen under sitt engagemang i UT-skottet så kunde Assar inte motstå att jobba för sina vänner i köket. Gympaskorna byttes ut till förkläden och plötsligt var det hans vänner som hjälpte honom att laga pizza på fredagar. Med sju terminer som förman besitter Assar en kompetens som gör honom till en självklar ledamot av årets valberedning, hans sista post på nationen om man ska tro honom själv. Utöver alla förmannaposter har även hela Lund fått se honom knäppa på bassträngarna när Hallands husband har spelat. Detta är dock historia, och Assar har numer lämnat över takt-pinnen till den nya generationen.

Assar skapar content till sin nästa recension



När Assar anlände till middagen var jag och Elin lite nervösa. Vi skulle bjuda på en "äkta" carbonara med ägg eftersom Elin insisterade på att "det är så snubbar gör". Risken med äggen är att såsen lätt blir grynig under tillagningen, vilket hade varit en tragedi. Elin blev tillrättvisad av Assar som intygade att båda sätten går bra och de viktigaste är att det är gott. Tur för oss så grynade sig inte såsen, måltiden kunde börja och från gästen gavs godkännande nickningar och uttalanden. Plötsligt ringde en mobil och meningen "Assar mitt i maten" hördes. Det var Greta, Assars sambo, som ringde och frågade hur middagen gick och när han tror att han kommer hem. Paret träffades på nationen och lever verkligen upp till sloganen: De é kärlek. Hemma hos dem är de i skrivande stund i full gång med att packa ihop lägenheten på Hallands Nation som de har bott i sen drygt två år tillbaka. Detta för att lämna Lund för Malmö. Flytten sker dock inte förrän om två veckor och middagen kunde därmed fortsätta.

Assar började plugga i Lund HT18 tillsammans med Elin på Väg och Vatten, vilket är samma program som också jag påbörjade ett år senare. Under kvällen beskrevs minnen om studietiden och föreläsare blandat med minnen från nationen och vi insåg hur kul vi har haft under vår tid i Lund. Assar utstrålar sådan ödmjukhet och empati att det är omöjligt att inte ha en trevlig stund vilket nog bidrar till att klockan hann bli mycket och vi var tvugna att avrunda kvällen, det var ju trots allt måndag.

Min och Elins recension av Assar är inget annat än solklara fem av fem stjärnor och vi vet att Hallands Nation kommer sakna honom som både förman och boende.

Text: Maria Ahlbeck & Elin Andersson
Foto: Tadas Paskevicius samt redaktörerna

Assar recenserar

ELINS CASA



Möttes av ett varmt välkomnande direkt i dörren - det är just så man får mig på fall hihi 😊 helt ok tornrum med en helt ok vy över Lunds stadskärna. Centralt läge men väldigt svårt att hitta rätt bland alla trappor - skyltningen kan förbättras 🙌 Middagen lagades live framför gästen - ett spännande koncept där värdarna lyckades socialisera och underhålla sin gäst parallellt med högklassig matlagning. Rätten jag hade den äran att få förtära var en klassisk carbonara (UTAN GRÄDDE 🤔) med en förträfflig smakbalans där jag möttes av en mycket intensiv men samtidigt len arom. Atmosfären var omätligt mysig och lokalen osade starka toner av en osund studentikos levnadsstil, vilket endast stärkte den genuina känslan man vill känna på en middag!

Mitt besök på "Elins Casa" var bortom beskrivning 🤩🤩🤩
Den där Elin vet hur man slänger ihop en carbonara - Bravissimo!! 🍷🍷

Ps. En fräsch toa också såklart



DET LAGOM STORA HALLANDSKORSORDET

Testa dina kunskaper om halländska ord, uttal och förekomster!



ÖVER

- 6 Tillhörde innan
- 8 Stannar överallt utom Hylte
- 11 18
- 12 Väntar fortfarande på att bli hedersledamot
- 14 Centralort
- 16 Juholt om stockholmarna
- 17 18 år försenad

NED

- 1 Ica maxi på stereoider
- 2 Ugglefest
- 3 Fysisk aktivitet
- 4 Dissolutus
- 5 Halläning som uppträdde på karnevalen 2022
- 7 Kärleksbarn med VG
- 9 Otålig
- 10 Kissig
- 13 Statlig hederledamot
- 15 Och ingen jävla ...



Skanna för lösning!

QUIZ:

VILKEN KOMMUN ÄR DU ???

Är du medlem i Hallands nation (retorisk fråga)? Är du inte från Halland? Är du från Halland men vet inte om du föddes i fel halländska kommun? Då är detta quizet för dig. Vi har med extremt svaga källor och erfarenheter tagit fram vilken kommun i det halländska landskapet du var ämnad att födas i.

Vilken nationspost tilltalar dig mest?

- a) Qurrat - Jag vill ta stora beslut och gå på bal.
- b) Gillestuga förman - Hamra o spika är min melodi
- c) Slabbförman - 04 är ju inte SÅ sent? :)
- d) Spårtförman - Springa efter boll på apport
- e) Bandförman - Jag kan spela Smoke on the water på gitarr :D
- f) Fanbärare - Ensam är stark.

Vad är din mest spelade låt i år?

- a) Saudade - Håkan Hellström & Hov1
- b) Var ska vi sova inatt - Perikles
- c) X - Miss Li
- d) 8 hours of relaxing sleep music
- e) Gå och fiska - Gyllene tider
- f) Somebody that I used to know - Gotye

Vad gör du helst en fredagkväll?

- a) Jag och kompisarna tar ut båten och gör det man gör på båtar!
- b) Letar efter epa-Mats.
- c) Unnar mig en blueberry muffin på Espresso House och tar pendeltåget hem från Göteborg!
- d) Det blir en bärs på O'Learys och lite trevlig pilkastning
- e) Sitter på altanen och kollar på min robotgräsklippare.
- f) Startar en brasa och tittar in i elden tills jag glömmet vem jag är.

Vad är det värsta med Lund?

- a) Att det inte är socialt accepterat att ta taxi till skolan.
- b) Cyklisterna när man försöker ströga.
- c) Att jätten Finn har högre status än Bockstensmannen.
- d) Saknar allsvenskt fotbollslag
- e) För långt till Lomma.
- f) Onödigt mycket folk.

Vad pluggar du?

- a) Service management logistik
- b) Något på V-programmet.
- c) Personalvetare
- d) Idrottspsykologi
- e) Vet inte, ska bli mellanchef i alla fall!
- f) Teologi

Flest A Kungsbacka

Det är så skönt för dig när du ska till Göteborg så behöver du bara gå typ 100 meter till nästa busstation, och då är den så mycket billigare! Om du bor för långt från länsgränsen för att gå kan du ju alltid ta mopedbilen dit istället. På fritiden är du så glad över att dina och alla kompisars föräldrar har varsin båt som du lånar när du vill. Oj där var det en sten!

Flest B LA LA LALALA LAHOLM

Grattis, du är i alla fall inte skåning! Du är en stolt syd-hallänning och det ser du till att berätta för alla du träffar. På fritiden kör du gärna bil på stranden eller klagar på O8or, gärna samtidigt. Din närmaste släkting hittar du också närmast ditt hus, ni är grannar.

Flest C Varberg

Här har du havet, solen och fisklukten, men när boråsarna intar fästningen flyr du till Göteborg. Du uppskattar de där små grejerna: att ta ett (1) glas vin på Avenyn, en sån snygg deseno-affisch på en vagn, en mysig filt och förrådarna på TV1 Keep doing you <3

Flest D Falkenberg

Någon känd pizzeria? Ullared? Sia glass? Lax? Verkar vara mycket på gång och därför är det nog skönast att bara stänga av hjärnan, och det gör du! Särskilt när Falkenberg FF åker ur superettan, aj.

Flest E Halmstad

... men vi kan kalla det Tylösand! På din uppfart står det en golfbil, och den används flitigt. När du och familjen besöker Kanarieholmarna så spenderas mycket tid vid poolen i telefon, man kan ju faktiskt inte förvänta sig att företaget ska klara sig helt själv.

Flest F Hylte

Här bor det ju ingen! Så vi antar att du måste gilla att vara ensam. Du gillar säkert skogen osv, respekt! Trender når dig lite senare än resten av Sverige, men det här med "padel" och "induktionshäll" är ändå inget för dig.

Nedslag i minnen från en sann vän av Hallands Nation

Åh, på 1960-talet var studentlivet på Hallands Nation i Lund en spännande tid fylld med engagemang och gemenskap. Det ordnades allt från sittningar, slabb varje fredag kl 22.00-02.00 till kulturella evenemang och vi gick på spex. Studentlivet och sångerna var ungefär det samma som idag. 1966 instiftas Nationens andra orden, **Bockorden**, och jag var med om min första bal då och Bocksången, som är skapad för festligheten, sjungs för första gången. **Svarta Svanens Orden** var först och bildades redan 1955 i syfte att knyta fast utflugit nationsfolk till Nationen. Det var en tid av politisk aktivism och diskussioner om samhällsförändringar. Att vara en del av nationslivet gav inte bara vänner för livet utan också en stark känsla av samhörighet och ansvar. Jag minns med glädje de långa diskussionerna och nätterna med nya infallsvinklar fyllda med skratt. Att vara en del av Nationen var som en del av en stor, värmande familj. Jag hoppas att dagens studenter också upplever liknande glädje och gemenskap under sina år på Hallands.

Lördagskaffet mellan kl 15.00-17.00 varje lördag på Nationen var den självklara träffpunkten för nya och äldre studenter och det serverades kaffe, veteskiva, finsk pinne och punsch eller konjak. Det var mycket viktigt att glaset fylldes till bredden, en sk kyssedryck.

Natu=Nationsaftonsutskottet ordnade nationsaftnar med kända personer som dragplåster. Några som jag särskilt minns är Lill Lindfors, Lasse Holmqvist (Här har du ditt liv på TV), Sten Bergman (forskningsresande), Gerhard Bendz (latinprofessor och medverkande i Fråga Lund) och Helmer Bryds (orkester i Mosebacke Monarki). En gång dök det upp en strippa som kom direkt från Australien på ett slabb!

FN (Fyllebro Nation) instiftades som en nykterhetsorden på Hallands och gick ut på att de invalda skulle dricka upp all alkohol på Nationen så att inte en droppe fanns kvar till andra!

En del studenter under åren 1968-69 ville förändra världen genom socialism och att arbetarnas villkor skulle studeras i stället för annat.



Detta revolutionära tog sig uttryck i demonstrationer och att man brände upp sina studentmössor den siste april.

En lyx på Hallands var fru Hanna Jönsson som städade på Nationen och en gång/vecka också studentrummen. Practical Jokes förekom och jag lyfter fram när alla i min korridor fick besked att i morgon kl 8.00 ska gardinerna i era rum hämtas utanför er rumsdörr för tvätt. Korridoren var fylld av gardiner men någon tvätt var inte aktuell. Själv fick jag meddelande mycket sent på kvällen och fick nattetid plocka ned gardinerna. Suck! En rumskamrat skrattade hjärtligt åt detta skämt.

Länge leve Nationen – Vive la Nation!

Text & Foto : Christina Wadsten-Malm

Christina Wadsten-Malm

1966 ht – inskriven i Hallands Nation som Jur.stud
1968 – 1971 – boende på Nationen
1968 – Natu-förman
1969 – Notarie
1971 – Jur. kand
1972 – medlem i HNV
1997 – 2014 Inspectrix
2007 - Hedersledamot i Nationen
2012 - -"- GNU
2014 – Ledamot i HNV
2014 – Inspectrix emerita
Riddare nr 216 av Svarta Svanens Orden

En hälsning från HNV

O, gamla klang och jubileumstid!

Jag var på jubileet för Hallands Nation 95-år den 14 oktober som hölls på Örtofta slott utanför Lund. Det är vid sådana här tillfällen jag är glad att jag är med i HNV! Det kostar så lite och jag får alltid inbjudningar från nationen. På festen var flera andra från HNV med. Det är aldrig för sent att gå med!

Jag är en nostalgisk boomer. Den första jubileumsfesten som jag var med på var 50-årsjubileet och då medverkade hertigen av Halland, Prins Bertil och hertiginnan Lillian Craig. Dåvarande kurator var Christina Bonde och hon satt bredvid landshövdingen och tidigare rikspolischefen Carl Persson.

Det har skrivits en del om gemenskap i tidigare nummer av Väderö, men som det är med upplevelser - de som inte varit där kan inte förstå känslan.

Fast man nu är en gammal gubbe så minns jag min studenttid och den gemenskap som fanns i slutet av 1970-talet.

Jag hade kommit in på LTH hösten 1976. Jag kom från Uppsala och hade en enda sak i sinnet. Jag skulle klara mattestuderna. Jag gick därför in för att råplugga och var mycket flitig. Jag fick de högsta betygen under min högskoletid – sedan upptäckte jag att det fanns ett nationsliv och betygen rasade. Jag fick dock en massa vänner som fortfarande är viktiga för mig.

Jag bor fortfarande i Lund och varje år i augusti märker jag hur novischer nästan desperat vill hitta en vän eller studiekamrat. Det är därför nationen ordnar novischfester och hälsningsgillen. Detta är ju ofta den första tiden när man lämnat det trygga föräldrahemmet och man ska klara sig själv. Man behöver snabbt orientera sig för att få studievana men även nya kamrater.



Det här är en tid att älska och utforska. Det dagliga slitet är dock ingen dans på rosor. Det är en hård studietakt och en lättnad när man klarat en tenta. Då vill man roa sig med sina kompisar. Det var mina nationskompisar som var mina vänner och mindre mina studiekamrater.

Inom nationen så fanns grupperingar av de man hade gemensamma intressen med. Det kunde vara att njuta en fredagsmiddag i ett korridorkök eller en rundvandring på natten till andra nationer. Vi hade ÖG/Östgöta Nation som stående vattenhål. När det var evenemang i någon form såsom tandemstafetten, pubar, danskvällar så fanns inga gränser mellan grupperna. Vi arbetade som ett enda team.

”Nu är jag trött på studentlivet” eller ”Nu ska jag gå vidare i livet” brukar vara vanliga tankar efter många studieår. Det är dock svårt att lämna en grupp och ta steget ut i det okända. De värderingar man haft om vikten av höga betyg eller tidigare gruppers värderingar blir plötsligt obsoleta. Det blir en repris av när man först kom till nationen men nu står man ensam i en ny värld. Det är då man kan få hjälp av HNV!

Jag har i mitt yrke arbetat i ett hundratal projekt och i ca tjugo företag. Det är tusentals människor jag lärt känna men jag kommer ihåg endast ett fåtal. Jag kommer ihåg varenda en av mina nationsvänner!

Text: Jörgen Porath
Foto: Andreas Aminoff



Posttidning B

Avs. Hallands Nation
Thomanders väg 3
224 65 Lund

Anderssons Herr

Bornyr AB

Lägenheter och lokaler i Halmstad

S|E|B

Tack till annonsörerna och Hallands Nations Vänner, som gjort det möjligt
att publicera det här numret av Väderö!